



Kinderboekenweek

Het is deze week kinderboekenweek, of eigenlijk is het anderhalve week, van 30 september tot 11 oktober is het nationale kinderboekenweek. Het thema dit jaar is geschiedenis met het motto “*En toen?*”

Een leuk thema, vooral voor Nederlandse/Vlaamse kinderen die in het buitenland wonen, zij krijgen normaal gesproken niet zo veel mee van de Nederlandse/Vlaamse geschiedenis. Op de dagscholen wordt vooral de lokale of de internationale geschiedenis besproken en op de Nederlandse School richten we ons vooral op de Nederlandse taal.

Afgelopen zomer hebben wij als bestuur, het al uitgebreid gehad over het invoeren van extra culturele dagen op de Nederlandse School Kaapstad. Eén van onze kinderen vond het namelijk zo jammer dat ze zo weinig wist over de Nederlandse geschiedenis. Na een leuke zoomvergadering met onze collega's in Johannesburg hebben we besloten hun concept van een jaarlijkse geschiedenis- en aardrijkskundedag te kopiëren. En daar komt dit jaar dus nog een extra kinderboekenweek-geschiedenisdag bij!

In Nederland wordt de geschiedenis op de basisschool vaak opgesplitst in 5 tijdvakken;

- de prehistorie, over jagers en boeren,
- de oudheid, over de Grieken en Romeinen,
- de middeleeuwen, over steden en ridders,
- de nieuwe geschiedenis, over ontdekkers, hervormers, vorsten en revoluties en
- de nieuwste geschiedenis, over stoommachines, wereldoorlogen, televisie en computer.

In de geschiedenisdagen die we jaarlijks gaan organiseren, zullen we deze thema's ook aansnijden.

Nederlandse geschiedenis

Mochten jullie jullie kind(eren) thuis meer over de Nederlandse geschiedenis bij willen brengen dan hebben we 3 tips voor jullie die de Nederlandse geschiedenis leuker en begrijpelijker maakt voor basisschool leerlingen.

1) Op de website van Canon Nederland (<https://www.canonvannederland.nl>) kan je een “slinger” vinden door de tijd, van 5500 voor christus tot 2000. Van allerlei belangrijke momenten in de Nederlandse geschiedenis staat een afbeelding waar je op kan klikken. Als je op de afbeelding hebt geklikt krijg je meer informatie over het geselecteerde tijdperk, inclusief vensterplaten, klokhuis filmpjes, afbeeldingen, canon filmpjes en school tv filmpjes. Daarnaast geven ze ook nog leuke ideeën voor uitjes rondom het thema en boeken die je kan lezen over het onderwerp.

2) Het klokhuis heeft een 50-delige serie gemaakt genaamd “*Het klokhuis maakt geschiedenis*”. In deze 50 filmpjes neemt de klokhuis cast je mee naar de belangrijkste gebeurtenissen, personen, voorwerpen en plekken van de Nederlandse geschiedenis. De filmpjes zijn te zien op de klokhuis website;

<https://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20maakt%20geschiedenis>

3) Plien van Bennekom heeft voor Zapp een komische talkshow voor kinderen gemaakt genaamd “*Welkom bij de Gouden Eeuw*”. In deze talkshow blikt Plien terug op de Gouden Eeuw samen met “bekende gouden eeuwers”. De afleveringen zijn terug te vinden op de website van Zapp <https://www.zapp.nl/programmas/welkom-in-de-gouden-eeuw>

Vlaamse geschiedenis

Benno Bernard en Geert van Istendael hebben een leuk jeugdboek geschreven over de Vlaamse geschiedenis, de titel van het boek is “*Een geschiedenis van België*”. In dit boek vind je verhalen over de Belgische geschiedenis van de prehistorie tot de 21ste eeuw. Het gaat onder andere over oude Belgen, de Romeinen, de Middeleeuwen, Napoleon, de stichting van de Belgische Staat, de eerste en tweede wereldoorlog, de onafhankelijkheid van Congo. Dit boek is geschreven voor kinderen vanaf 12 jaar oud.

Verder is er een beknopte beschrijving van de geschiedenis van Vlaanderen te vinden op wikikids https://wikikids.nl/Geschiedenis_van_Vlaanderen.

Wij hopen dat jullie kinderen net zo enthousiast worden om meer over onze vaderlandse geschiedenis te weten te komen als wij. Trouwens het is ook erg leuk en leerzaam voor de ouders om met hun kinderen mee te kijken/lezen/doen. ;)